

BAJONET
MINI-STRIP

FL.1,25 BF. 20

JUNGLE KRIJGER

Nr.261



JUNGLE-KRIJGER

Dat de Britten, wanneer dat zo te pas komt, een verbazingwekkende originaliteit aan de dag leggen, is nu wel algemeen bekend! Misschien zijn de laatsten ter wereld die dat zouden ontkennen de Japanners wel, die in Wereldoorlog II Birma bezet hielden!

Verrek!
Ik mag wel oppassen!
Ze proberen me te
vangen alsof ik een
AAP was!



In 1938 was Rex Barton
een van de grote filmhelden...



Hij speelde in vele films
altijd JANO, de wilde oerwoud-
man, en die rol had hem een
wereldomvattende roem ge-
bracht!



Wanneer
begint u aan uw
volgende film,
mr. Barton?

Hij was altijd aanwezig bij de premières van zijn films, die vol gevaar, opwindend en avontuur waren!



Jano verrichtte de meest ongelooflijke daden.

Steeds mat hij zijn geslepenheid met die van de wilde Kadikuyu's.



Hij kon enorme afstanden vër springen!



Hij slingerde door het oerwoud....van boom tot boom....



Geen dier was te wild voor hem in het gevecht!



*Steeds weer bewees hij dat hij de koning
van de jungle was!*

AAAAHHHHHHHHH!



Het was dus onvermijdelijk dat de mooiste meisjes ter wereld vlak voor het einde van elke film onder de beko- ring van zijn manlijke charme kwamen.



Elke film was een groot sukses....en overal waren menigten vrouwen die hun dappere idool wilden zien.



Maar één persoon deelde NIET in het entoesiasme van de massa!

De hele zaak is een paskwil!



Jim Smith had een grondige reden niet met het algemene applaus mee te doen!



Rex Barton bezat een slanke limousine!



Jim Smith reed in een gammel, oud karretje, dat hij op afbetaling gekocht had.



Jim had eens een knap vriendinnetje gehad....Linda Parker!

Verdorie! Ik
ben nog steeds
verliefd op haar.



*Maar Rex Barton had niet geaarzeld Jims meisje weg te pikken zodra hij
de kans kreeg!*



Ik heb genoten
van je film, Rex!
Oh, wat ben
jij dapper!

En dit was allemaal gekomen omdat Jim Smith Rex Bartons
DUBBEL was bij alle gevaarlijke scènes!



Ga liever wat
dichterbij die neus-
hoorn, Jim! Er zit niet
genoeg sensatie in die
scène!

Barton nam nooit een
risiko...en Jim kon niks
zeggen of zich aan de af-
spraak onttrekken, want
hij was gebonden aan een
wettelijk kontrakt!



De vuile rotzak!
Wist Linda maar hoe
hij in WERKELIJKHEID
is!

*In September 1939 was de wereld ineens
in oorlog!*



*Jim Smith wachtte niet op een
oproep, maar bood zich meteen
aan om voor zijn land te vech-
ten.*

Maar Rex Barton reageerde niet
zo best op het nieuws....

Ik zal hem vervolgen
wegens kontraktbreuk!
Wie moet er nou
mijn dubbel zijn?



Doorgaan heeft geen nut,
Rex! Jim is in het leger
gegaan om zijn land te
dienen! Je kontrakt is
nu waardeloos!

En m'n films
dan?



Ik vrees dat er een lange onderbreking in de serie zal zijn. Die ouwe Hitler heeft nu het laatste woord! Zeg, Barton...hoe ga JIJ je land dienen?



Ik wéét wat ik ga doen! Ik ga de troepen bezoeken en ze opvrolijken! Dat **DOEN** beroemde sterren toch, hè?

Jawel....als ze niet deugen voor **VECHTEN**!



Maar Rex Bartons plan liep niet zoals hij gehoopt had! Hij slaagde er wel in zich aan zijn plicht te onttrekken tot het einde van 1942....maar toen werd hij opgeroepen!



Zodra Japan en Engeland in oorlog waren, was iedere beschikbare man nodig!



Het werd alras duidelijk dat Barton niks van de dienst moest hebben!

Barton! Dacht je soms dat je de hoofdrol had in een KLUCHT?

N-Nee, sergeant!
Ik....



Tenslotte werd zijn regiment over-zee gestuurd, om te vechten!



Dit is
vreselijk!

Linda Parker kwam afscheid nemen.

Ik ben blij dat ze
je naar Birma sturen,
Rex!





WAT ben
je?
Waarom?



Daar is een OERWOUD!
En die Jappen zijn niet erger
dan de wilden in je films! Je
zal een prachtig voorbeeld
zijn voor je kameraden!



*Helaas staken Linda Parkers
woorden Barton geen hart onder
de riem.*



Oh, hemel!

*Tijdens de overtocht brachten Duitse onderzeeërs
diverse transportschepen tot zinken!*

*In de Middellandse Zee zonden
Italiaanse kikvorsmannen het vlagge-
schip naar de bodem van de zee!*



Dit is een hel! We
bereiken Birma
NOOIT!



*In de Indische Oceaan
kreeg het konvooi een
erg warm welkom van
Japanse vliegtuigen!*



*Tenslotte ontschepte zich in de
Golf van Martaban niet meer dan
driekwart van het oorspronkelijke
aantal troepen.*



Generaal Thomas Geste, kommandant van de divisie die in Arakan vocht, had versterkingen nodig!



Grote goden! Die
zien er niet ouder uit dan
een stelletje schan



Kolonel Howard, denk eraan....ik wil zorgvul-
dig uitgekozen mannen! Ga de dossiers na,
en stuur me honderd goeie mannen! Ik
moet de verliezen dekken!

De mannen werden naar een kamp in het binnenland overgebracht!

Waar zijn de douches?



Een veteran keek ze cynisch aan!

Jullie zijn boffers! Jullie blijven in Maher! als garnizoen! Je zal waarschijnlijk de hele oorlog door geen enkele Jap zien!

Da's een opluchting!



Maar intussen hield de militaire staf zich bezig met een dringende zaak!



Rex Barton! Een man die gewend is aan risico's nemen! En die zal onze troepen in Arakan een flinke psychologische oppepper geven!



Ze waren nog maar negen uur aan land, of....

Regiment appèl!



Er zal wel niet
veel anders voor ons
zijn! Het is gewoon
vernederend!

WAT is
vernederend?

We kwamen hier toch om te **VECHTEN**?
En nou blijkt het dat we gewoon garnizoens-
soldaten worden! Da's een belediging!

GEEFT ACHT!





Mijn divisie opereert in Arakan, waar je, als je genoeg geluk hebt, roemrijk sneuvelt! Honderd van jullie zijn uitgekozen om de verliezen te dekken! Als je je naam hoort, doe je een stap vooruit!

Rex Barton had niet op die mogelijkheid gerekend!

Joseph Mulligan!
Peter Brown!
Rex Barton!

Zo, gefeliciteerd, Rex!
Nou hoef je je niet vernederd meer te voelen!



De grote ster leek
geen KANS te
hebben, maar....

BLAM!

Kalm aan,
makker!

Jim Smith!

Rex Barton!

Rex had zojuist zijn
DUBBEL ontmoet!

LIGGEN, Barton!
Waar voor de duivel
sta je over te denken?



Tenslotte waren de Japanners verslagen!





Zo, jongens...we hebben ze er flink van langs gegeven! Ik zal de divisie op de hoogte stellen!

Wie is dat, Jim?

Da's onze kolonel...Eustace Waugham Lancaster! Een reuze kere! Is GEK op HEL-DEN!

Hij lijkt me nogal RUW!

Na zijn rapport verzonden te hebben, liep Lancaster naar de beide soldaten.

Jij bent die beroemde BARTON, hè?



Smith! Zeg tegen de schildwachten, dat ze hun posten innemen en haal dan alle jongens bij elkaar. Ik wil dat ze allemaal weten wie we hier bij ons hebben!

Jawel, sir!

Jim Smith haastte zich de orders uit te voeren....en de mannen kwamen bijeen!

Ik heb geweldige nieuws voor jullie, jongens! De grote Rex Barton vecht in ons regiment!





Generaal Geste heeft ons iets opgedragen...het noorden van Arakan doorkruisen, de vijandelijke linies infiltreren en te weten komen wat de Japanse troepenbewegingen zijn! We vertrekken morgenvroeg!

Rex Barton was veel liever blijven uitrusten, maar kolonel Lancaster was erg opgetogen over zijn aanwezigheid!

Je wordt natuurlijk mijn adjudant! Een dapper man is ONMISBAAR voor me!

J-Jawel.... sir!



Bij het aanbreken van de dag...

VOORWAARTS...!



Eerst kwamen ze zonder
moesite vooruit....



Maar de tweede dag begonnen de
moeilijkheden....

We zullen te
voet verder moeten,
mannen! We moeten
die vervloekte bergen
beklimmen!





Ga jij maar aan het hoofd,
Barton! Jouw voorbeeld zal de
rest stimuleren!

IK.....sir?

*Hij had niet het lef om uit te leggen dat hij zelfs
in zijn hele leven nog geen BOOM beklommen had
....en dus begon hij de bergwand te beklimmen,
terwijl de rest toekeek!*



Hij boft als-ie
niet DOOD-
VALT!

*Maar het schouwspel duurde
niet lang!*

AAAAAGHH!

Grote genade!
Hij heeft geen
notie waar-ie z'n
voeten neer
moet
zetten!

Ik...ik geloof
dat ik mijn
enkel verstuikt
heb!

Met uw welnemen,
sir, zal IK naar
boven klimmen en
de touwen naar
beneden gooien!

Goed dan,
Smith! Probeer
het maar
eens!

Voor Jim Smith bleek de beklimming niet zo moeilijk.....

Verrek! Hij is zo lenig als een aap!

Je zou denken dat-ie een VLIEG is!

Helaas werden ze verrast door een Japanse patrouille!

VUURI

KATA TA



*Kolonel Lancaster beseft dat
Jim had besloten verder te gaan!*



Maar ze zaten in een onhoudbare positie....

BAM!

We zullen ze
weldra allemaal
uitroeien!



Langzaam schuifelde Jim over
een smalle richel...

Hier is een
PRESENTJE voor
jullie!

WHAM!

Jammer dat
ik niet voor een kopje
thee kon blijven!

Ziezo, ik heb met ze
afgerekend, jongens! Kom
nou maar boven! De kust
is veilig!



Ik kan niet begrijpen
wat er met jou gebeurd is!
Ik zag "Jano in het Atlas-
gebergte" en was ver-
bijsterd over je klim-
techniek, Barton!



Deed je dat met je blote
handen? Natuurlijk moest Smith
touwen gebruiken! Maar naar
mijn mening....



Sir....ik
HEB u al gezegd
dat ik **UIT-**
GLEED! Deze
laarzen,
weet u!

*Brutaalweg infiltreerden de Britten het
door de vijand bezette gebied!*





Plotseling werden ze door een Japanse uitkijkpost ontdekt!





Jim Smith handelde snel!





Fantastisch! Smith
is geweldig!



Ineens...

HELP! Ik
VERDRINK!

Toen het schieten begonnen was, was Barton als een gek weggerend en in een moeras gevallen!



Barton! Waarom voor de duivel **ZWOM** je niet? In je film "Jano en de heilige krokodillen" was je toch een **UITSTEKENDE ZWEMMER!**



Neemt u het hem niet kwalijk, kolonel! Hij had zeker kramp!

Op dat moment....

Sir! De Japanse kommando-
post roept op! Lawrence
spreekt vloeiend Japans en
geeft antwoord!

Tjonge...dat kan
interessant worden!



Iets belangrijks, Lawrence?

Zéér, sir! Ze zeggen dat de
troepen in deze sektor moeten
optrekken. Hun doel is generaal
Geste's divisie te ver-
nietigen!



Maar de Japanners hadden een onregelmatigheid in de uitzending ontdekt....

Observatiepost Z-34 heeft het wachtwoord niet gegeven nadat ze onze boodschap oppikten.

Blijf aandringen!
Het zou noodlottig zijn als de Britten onze plannen te weten gekomen waren!

Kolonel Lancaster nam al de nodige stappen!

Laat 's kijken! Als ze hierlangs trekken....en dan 25 km naar het westen...uitstekend! Laten we contact maken met de divisie!

Maar die boodschap zouden ze
niet per radio kunnen zenden!



De Jappen werkten snel om hun
fout te herstellen!



Jongens! De
inlichtingen over dit plan
MOETEN generaal Geste ten
koste van alles bereiken!
We moeten terugtrekken!



Maar Lancaster had niet onmiddellijk op een vijandelijke blokkade gerekend.



De Britten zouden de jungle niet mogen verlaten!





Plotseling kreeg Kolonel Lancaster een briljant idee!

Daar zeg je zo
wat, luitenant! Een
VOGEL!



Barton! Jij kan praktisch van tak
naar tak vliegen! Dus moet jij in een
boom klimmen en hier weggaan met
een boodschap voor de
generaal!

I-Ik....?
Ik...vrees...eh..
dat....



Kom nou, Barton! Geen grapjes! Ik heb je gezien in
"Jano tegen de arenden"! Ik weet dat jij van de ene
boom naar de andere kan slingeren, met het
grootste gemak!



Kolonel....ik heb geen flauw benul van springen, zwemmen, klimmen of slingeren van de ene tak naar de andere! Alles wat u me in mijn films zag doen, werd door mijn DUBBEL gedaan!

WAT?

En mijn dubbel was Jim Smith! Die speelde de rol van Jano in de gevaarlijke scènes! Ik kan niet eens HINKELN!

Je bent een oplichter, Barton!



Lancaster nam snel een besluit!

Hé, zeg, Jano!
Kom eens mee!



Noemde u me
JANO, sir?



Barton heeft me zojuist de waarheid
verteld! Luister, Smith! Ik wil dat je
als een aap mijn rapport aan Geste brengt.
Is dat begrepen?

Lancaster gaf de kaart aan
Jim Smith!

Okay, sir! Ik zorg dat
u hier gauw versterkingen
krijgt!

Daar ben ik van
overtuigd, jong!

Maar de vijand had Jim al gauw in de gaten.

MAAK HEM AF!

*Meteen begon er een jacht in
de boomtoppen!*

STERF!



Jim Smith gedroeg zich als de echte Jano!

Ik ben nog niet van
plan de pijp uit te gaan!

AAAAAHHH!



Mik wat nauwkeuriger!
Hij raakt steeds verder
weg!



Je begint me te
vervelen!





*Een uitstekende atleet
en akrobaat was Jim....
en hij kwam gauw alle
moeilijkheden van het oer-
woud te boven!*



Zo, dat is prima!
Hier is alles nog zoals
we het achtergelaten
hebben!



Weldra nam hij ook de laatste hindernis!



Laten we hopen
dat geen vijandelijke
jager me ontdekt!



Met zijn voet de hele weg op het gaspedaal, reed hij naar het gebied waar Geste's troepen kampeerden!



Een paar uur later...

Wat is er gebeurd?

Generaal Geste! Een man van kolonel Lancasters regiment!



Jim bracht de boodschap van de kolonel over en lichtte de generaal in over de wanhopige toestand.



Geste's divisie ging tot het offensief over....want ze kenden de juiste positie van de Japanse troepen!



De Japanners hadden geen tijd om de toestand te herstellen en werden totaal verslagen!



Toen haastte generaal Geste zich de mannen te bevrijden, die in dat vreselijke, moerasachtige gebied waren blijven vechten!

Hij heeft het GEHAALD,
jongens! Drie hoera-tjes
voor Smith!



Zeg 's, Lancaster!
Waarom heb je Smith
uitgekozen?

Omdat-ie de
echte Jano van
de jungle is,
generaal!



*De hele overwinning werd
aan Jim toegeschreven....en
iedereen in Engeland las over
de held van Birma!*



Eindelijk was de oorlog voorbij!



En toen begon alles voor Jim Smith te veranderen!



Gossie...!
Aldous Terrell,
de beroemde film
producer!

Jim, ik ben
hier niet om je
een preek te geven.
Ik wil zaken
met je
bespreken!

Jim Smith werd een beroemde filmster... met alle voordelen die daaraan verbonden waren....







OORLOG

MINI-STRIP

**ELKE MAAND EEN NIEUWE
AFLEVERING VOL HELDENDADEN
EN DOODSVERACHTING!**

OVERAL VERKRIJGBAAR